

Praktik i Frankrike

13.7-7.8.2019



Första veckan

Reste till Frankrike ett par dagar före min praktik började. Flög till Paris och tog sedan tåget till Nantes där min värdmamma hämtade mig. Min värdfamilj bodde cirka 20 minuter utanför Nantes i en liten stad som hette Saint Mars du Désert. De bodde i ett vackert hus med en underbar trädgård. Hade ett eget sovrum samt ett eget badrum. Nedan bilder på huset och trädgården. Familjen bestod av mamma, pappa, tre barn som redan var vuxna samt en katt och tre hönor. Barnen var i min ålder och den yngsta var 20 år medan den äldsta var 26 år. Det yngsta barnet bodde hemma under hela sommaren, den näst äldsta var ofta och hälsa på och den äldsta sonen såg jag bara ett par gånger.



Första kvällen åt vi tillsammans och gick sedan och titta på fyrverkerier eftersom det var Frankrikes nationaldag nästa dag. På söndagen körde vi till Nantes och tittade på sevärdheter. Vi såg bland annat maskiner som föreställde olika djur inspirerade från Jules Vernes böcker.



På måndagen förde min värdmamma mig till jobbet. Mitt jobb var nära deras hem och det tog endast cirka 10 minuter att cykla dit. Fick ingen introduktion utan började genast jobba med de andra. Försäljningsstället var tydligen stängt under juli och augusti så kunde inte jobba med kundbetjäning utan var istället utomhus och skötte om växterna. Första dagen slängde jag bort en mängd växter eftersom de hade för mycket växter för att hinna sköta om alla. Mina kolleger var helt trevliga men många av de jag jobbade med var från Rumänien och de kunde mycket dålig franska och inte heller engelska. Lärde känna en fransk flicka i min ålder men hon for på semester efter en vecka så resten av tiden jobbade jag mest med rumänerna.

Hela första veckan hade jag ganska liknande arbetsuppgifter; jag slängde bort växter, rensade ogräs och omkruade växter. Fick inte så mycket handledning men lärde mig en del om växterna och om ekologisk odling genom att fråga min chef om olika saker. Bilderna nedan är från min praktikplats.



Efter jobbet åt jag middag med min värdfamilj men var ofta ganska trött för mitt jobb var relativt fysiskt. På tisdagen for vi igen till Nantes och tittade på ett slott och en kyrka. Såg också en fin blombutik som vi gick och tittade på. Priset på blommorna i butiken var betydligt lägre jämfört med Finland. På kvällen gick vi och äta middag med hela familjen till en restaurant. Hela min värdfamilj kom med och träffade för första gången den äldsta sonen i familjen. På veckoslutet gick vi och tittade på ett ställe där man producerar havssalt. Nedan några bilder från Nantes.



Andra veckan

Andra veckan på jobbet var likande som den första. Jag rensade ogräs, gödslade, sopade, vattnade samt satte stödpinnar åt klängväxter. Såg många smådjur då jag jobbade och en dag såg vi en söt liten igelkott. Det var jättevarmt väder och temperaturen i skuggan var 40 grader och i solen var det ännu varmare. Började må illa av att vara i solen och värmen och dessutom göra fysiskt arbete och fick näsblod så två av dagarna jobbade jag bara 4 timmar. Mina arbetstider ändrade så att jag började tidigare på morgonen då de ännu var svalt men det hjälpte inte så mycket eftersom man ändå jobbade flera timmar mitt på dagen då det var som varmast.



Efter jobbet spenderade jag tid med min värdfamilj eller vilade i mitt rum. De var mycket trevliga och visade mig runt i staden och gjorde olika saker med mig då när jag var ledig. Mamman lagade god mat och jag kom också hem för att äta lunch när jag hade lunchpaus från jobbet. På kvällarna spelade vi till exempel olika sällskapsspel eller såg på en film. En dag for vi och shoppade och på veckoslutet körde vi till kusten och simmade i havet.

Tredje och fjärde veckan

Jobbet var även denna vecka likadant, men vädret var som tur svalare. Rensade mycket ogräs och omkrukade växter. Min värdmamma- och pappa var på semester under veckan så bodde med två av barnen. På kvällarna och veckoslutet for vi och simma till en simhall och en kväll gick vi ut och äta och sedan bowlade vi.



I början var det svårt att prata franska men med tiden blev det lättare att uttrycka sig. Förstod bra vad de sade men det var ibland svårt att själv formulera meningar.

Hade sista arbetsdagen 2.8 men blev ännu några dagar hos familjen efter att min praktik tagit slut. De sista dagarna före min hemresa hade jag mera tid att spendera med värdfamiljen och vi for bland annat på en cykelfärd samt besökte en botanisk trädgård. Trädgården var mycket vacker och där fanns växter från olika delar av världen.



Den 7.8 följde min värdmamma mig till busshållplatsen och därifrån for jag till Paris och flög sedan hem. Var nöjd med resan även om praktikplatsen inte var sådan som jag hade hoppats. Hade tur som fick bo hos en så trevlig värdfamilj. Förbättrade min franska, lärde mig nya saker och fick uppleva mycket.